

Blijf dus in Hem

Vandaag heb ik eens een wat andere preek gemaakt. Het is gewoon de volgende preek in onze serie uit de eerste brief van Johannes. Maar ik heb een wat andere vorm gekozen. Ik heb een paar liedjes, of fragmenten, die ik vandaag wil laten horen. Het eerste is een liedje van Herman van Veen, ik hoorde dit voor het eerst tijdens een uitvaart, een tijdje geleden...

Herman van Veen – Wie? – 3'24"

*Wie heeft de zon uit jouw gezicht gehaald
wie heeft het licht in jou gedooft
wie heeft je rooie wangen bleek gemaakt
wie joeg de dromen uit je hoofd
wie brak jouw kleine hart
kleurde je ogen zwart
wie is niet nagekomen wat hij heeft beloofd?
Wie heeft het lachen in jouw keel gesmoord
heeft je vuisten zo gebald
wie heeft dat onbevungen kind vermoord
dat altijd opstaat als het valt
wie boog jouw rechte rug
trapte je speelgoed stuk
wie brak jouw vleugels in de vreugde van hun vlucht?
Wie is er zo aan jou voorbijgegaan
wie verraadt hier jouw geloof
wie hield zich voor het kraaien van de haan
na de derde keer nog doof
wie is het die vergat
dat jij de toekomst had
wie heeft jou net als ik te weinig lief gehad?
Wie heeft jou net als ik te weinig lief gehad?*

Een triest liedje. Het beschrijft treffend een wereld waarin we elkaar pijn doen. Een wereld met gebroken mensen. De ene gebroken mens, doet de andere pijn. De pijn van de ene, brengt schade toe aan de ander...

Wie heeft jou net als ik te weinig lief gehad?

Van Veen legt zijn vinger krachtig op de zere plek. Gebrek aan liefde is het probleem. *Hoe kan deze trieste cyclus ooit doorbroken worden?*

In deze wereld, in deze wereld, die hunkert naar liefde, is Jezus gekomen. We hebben het met Kerst gevierd. God zelf kwam naar deze wereld.

Verder op in de eerste brief van Johannes staat:

1 Johannes 3

16 Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons heeft gegeven.

Jezus kwam naar deze wereld om te brengen waar zo'n gebrek aan was. Jezus kwam naar deze wereld om te laten zien dat God van ons houdt.

Onvoorwaardelijk!!

Jezus zette de wereld op de kop. Hij zet Gods liefde, liefde voor jezelf en naastenliefde op de agenda. En Johannes, leerling van Jezus, schrijver van onze brief, getuigt hiervan. Het leven van Johannes is totaal veranderd.

Dat is wat we tot nu toe in deze brief hebben gezien:

- Brief gaat over het leven (1Joh1:2)
- Brief gaat over verbonden zijn met de Vader en met zijn zoon Jezus (1Joh1:4)
- Brief gaat over 'wie God is'. *God is licht, in hem is geen spoor van duisternis.* (1Joh1:5)
- Brief gaat over wandelen in het licht, over het liefhebben van de ander. (1Joh2:10)
- Er is vergeving van voor onze zonden (1Joh1:9)
- Tijdens ons leven met God, leren we het kwaad (Hem die het kwaad is) te overwinnen. (1Joh2:14)
- Tijdens onze wandel met God, leren we Hem beter kennen. (1Joh2:14)

Dit is goed nieuws mensen. God is licht, hij houdt van ons, hij is voor ons! We mogen leven in verbinding met God en de ander. Er is vergeving als we fouten maken! We mogen de vrede ontvangen die bij vergeving hoort! En we gaan overwinningen behalen!

Dat is goed nieuws. *Wie wil dit niet?* - zou je zeggen.

En nu zijn we bij de tekst van vandaag.

1 Johannes 2:

15Heb de wereld en wat in de wereld is niet lief. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem, 16want alles wat in de wereld is – zelfzuchtige begeerte, afgunstige inhaligheid, pronkzucht –, dat alles komt niet uit de Vader voort maar uit de wereld. 17De wereld met haar begeerte gaat voorbij, maar wie Gods wil doet blijft tot in eeuwigheid.

Johannes scheidt hier een scherp contrast. Zoals hij dat ik de hele brief doet:

Licht tegenover duister

Liefde tegenover haat

En nu dus hier:

De wereld tegenover Gods Koninkrijk

Wat voorbij gaat tegenover dat wat blijft in eeuwigheid.

En het systeem van de wereld is een systeem wat gekenmerkt wordt door - *zelfzuchtige begeerte, afgunstige inhaligheid, pronkzucht* -. Het zijn grote woorden. Maar we kennen ze beter dan we misschien willen toegeven.

Is zelfzucht of egoïsme iets wat jij kent in je leven? Draait jouw leven vooral om jezelf? Ben je weleens jaloers? Voel je soms de behoefte iets beter voor te stellen dan het werkelijk is? Als we eerlijk zijn, steekt dit soms de kop op in ons leven.

Niet altijd gelukkig....maar soms ook wel....

Het is moeilijk om niet beïnvloed te worden door een wereld die gedomineerd wordt door trots, hebzucht, eigen belang, individualisme.

Hoe krijgen we dat nu weer voor elkaar?

Heb de wereld (het systeem!) niet lief?

Kunnen we dat eigenlijk wel?

...wie Gods wil doet blijft in eeuwigheid.

Mijn broeder en zuster liefhebben...., kan ik dat?

De Dijk – Ik kan het niet alleen – 1'48"

en ik kan het niet

ik kan er niet omheen

ik kan het niet

ik kan het niet alleen

ik heb het geprobeerd

gedaan wat ik kan

maar alles gaat verkeerd

ik ben ook maar een man

en ik kan het niet alleen

elke morgen

's middags

's avonds

maar vooral 's nachts

stel dat ik er wel

en jij er niet was

dan was morgen

morgen waarschijnlijk weer zo'n dag

en ik kan het niet

ik kan er niet omheen

ik kan het niet

ik kan het niet alleen

Een leuk liedje met een realistische tekst. *Ik kan het niet alleen.*

Dat geldt voor veel zaken in het leven. We hebben elkaar nodig. We kunnen het niet alleen. In de afhankelijkheid zit onze kracht. Ik heb een bouwvakker nodig om mijn badkamer te verbouwen.en de bouwvakker heeft mij nodig om zijn vader te begraven.

Jezus liet een prachtig stukje afhankelijkheid zien. Afhankelijkheid van zijn Vader. Dat maakte hem zo krachtig. Dat maakte dat Hij de wereld overwon.

Dat maakte dat Hij bereid was aan het kruis te gaan...

1 Johannes 2

18Kinderen, het laatste uur is aangebroken. U hebt gehoord dat de antichrist zal komen. Nu al treden er veel antichristen op, en daardoor weten we dat dit het laatste uur is.

19Ze zijn uit ons midden voortgekomen maar ze hoorden niet bij ons, want als ze werkelijk bij ons hadden gehoord, zouden ze bij ons gebleven zijn. Maar het moest aan het licht komen dat niemand van hen bij ons hoorde.

20U echter bent gezalfd door de heilige, u allen weet dat. 21Ik schrijf u niet omdat u de waarheid niet zou kennen, maar juist omdat u die kent en omdat uit de waarheid nooit een leugen voortkomt.

22Bestaat er een grotere leugenaar dan iemand die ontkent dat Jezus de Christus is? De antichrist is ieder die de Vader en de Zoon niet erkent. 23Ieder die de Zoon niet erkent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon erkent, heeft ook de Vader.

Johannes benadrukt hier dat de Jezus de Christus is, dat Jezus de gezalfde is, degene die apart is gezet om Gods liefde te laten zien, om redding te brengen. *De antichrist is ieder die de Vader en de Zoon niet erkent.*

Johannes woorden zijn schokkend voor die tijd.

23Ieder die de Zoon niet erkent, heeft ook de Vader niet.

Alleen door Jezus kunnen we God kennen.

De religieuze Joden worstelden met het concept dat God mens geworden is. Jezus werd uiteindelijk ter dood gebracht omdat Hij dingen deed die alleen God toebehoorden, zoals het vergeven van zonden. Hij mocht wel profeet zijn, maar hij mocht geen God zijn. Alleen door de erkenning dat we Jezus' hulp nodig hebben, alleen door de erkenning: *'ik kan het niet alleen'*, Kunnen we de kracht ervaren die in Hem is. God, Vader – Zoon en Heilige Geest- is onze geneesheer, onze krachtbron, onze leidsman, onze helper.

The Who - See me, feel me, touch me, heal me - 3'24"

See Me, Feel Me, Touch Me, Heal Me

See Me, Feel Me, Touch Me, Heal Me

Listening to you, I get the music

Gazing at you, I get the heat

Following you, I climb the mountain

I get excitement at your feet

Right behind you, I see the millions

On you, I see the glory

From you, I get opinions

From you, I get the story

Een liedje uit de rock-opera Tommy. De tekst raakte me van de week.

Voor mij was het een uitroep naar God, een gebed: *'zie me, voel me, raak me aan, genees me'*. Het zijn hele zintuigelijke woorden. Het is echt, geen theorie.

Een roep naar Hem die leven geeft!

Listening to you, Gazing at you, Following you,

Luisterend naar u, kijkend naar u, u volgend

Wow, dat is wat Johannes bedoeld in de volgende verzen:

1 Johannes 2

24Wat uzelf betreft: wat u vanaf het begin hebt gehoord, laat dat in u blijven. Als in u blijft wat u vanaf het begin hebt gehoord, zult u in de Zoon en in de Vader blijven. 25En dit is wat hij ons heeft beloofd: het eeuwige leven. 26Dit wilde ik u schrijven over hen die proberen u te misleiden.

27Wat uzelf betreft: de zalving die u van hem ontvangen hebt is blijvend, u hebt geen leraar nodig. Zijn zalving leert u alles naar waarheid, zonder bedrog. Blijf daarom in hem, zoals zijn zalving u geleerd heeft.

28Blijf dus in hem, kinderen. Dan kunnen we vol vertrouwen zijn wanneer hij verschijnt en hoeven we ons niet te schamen bij zijn komst. 29U weet dat hij rechtvaardig is, en u moet daarom wel inzien dat ieder die rechtvaardig leeft uit God geboren is.

Blijf in Hem.

Luister, Kijk en Volg!

In vers 27 wordt gesproken over 'de zalving die u van hem ontvangen hebt'.

De Heilige Geest is onze leraar.

God zelf is onze leraar!

Luister, Kijk en Volg!

AMEN